

Cycle2Explore - Long Distance Cycle Tours

Santiago - Rome - Praag - St. Andrews - Boedapest - Marseille

Cycle2Explore is een jong bedrijf dat lange-afstands-fietstochten organiseert. Het betreft dan fietstochten voor vitale fietsers die graag "op verkenning" gaan. Een betrekkelijk grote dagafstand van pakweg 80 km is voor hen geen probleem, ze houden van een klimmetje en een enkele stevige helling met een stijgingspercentage van 8 tot 11% is voor hen een uitdaging. En.....daarna hebben ze nog voldoende energie over om een korte stadswandeling in een pitoresk historisch stadje te maken. Daarnaast hebben ze ook de rust in zich om onderweg even te stoppen om een mooie foto te maken, te genieten van een panoramisch uitzicht of.....om simpelweg een paar minuten naar de stilte te luisteren. Ze houden van de buitenlandse keuken en drinken graag een glas lokale wijn op een rustig terras. En.....ze kunnen intens genieten van kunst en cultuur.



- Op de fiets naar Rome Glorenza in de besneeuwde Alpen -

Cycle2Explore

Nieuwstraat 51

5757 AS Liessel

T: 0493 - 34 21 78

W: cycle2explore.nl

E: cycle2explore@kpnmail.nl

KvK: Eindhoven 57624216

Cycle2Explore - The Road to Santiago (2.500 km)

individueel verzorgde fietskampeervakantie naar het graf van St. Jacob



Wie de St. Jacobs fietsroute volgt treedt in de sporen van honderduizenden voorgangers die al tien eeuwen lang dezelfde weg zijn gegaan: de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. Het is met name de levende historie die deze fietsroute zo aantrekkelijk maakt: het besef dat men paden volgt die door vele voorvaderen op basis van religieuze behoefte, boetedoening of inlossing van gelofte zijn betreden.

Met de St. Jacobsschelp op de stuurtafel fietsen we vanaf de Jacobushoeve in Vesseem naar België. Over oude spoorwegen en verharde jaagpaden trappen we het heuvelachtige landschap van Frankrijk binnen. Peddelend over landbouwweggetjes en bospaden bereiken we kathedraalstad Chartres om van daaruit, via de historische stadjes Aubeterre sur Dronne en St. Emilion, door het vlakke departement Les Landes naar Dax te fietsen. Aan de voet van de Pyreneeën bereiken we St. Jean Pied de Port: het fascinerende vertrekpunt van de vele wandelaars. Na een stevige beklimming van de Ibaneta (1.100 m) dalen we Spanje binnen. Daar laten we ons Pelgrimspaspoort afstempen in de majestueuze kathedraal van Pamplona, Logrono en Burgos. Vervolgens trappen we over de Spaanse Hoogvlakte naar de kathedraal van Léon, bestijgen de machtige Cruz del Ferro (1.500 m) gevolgd door de heftige Alto do Cebreiro (1.300 m) om enkele dagen later het metershoge wierookvat te zien zwaaien in de kathedraal vanSANTIAGO DE COMPOSTELA !!

Meer weten over deze pelgrimstocht naar Santiago de Compostela? Kijk op cycle2explore.nl

Cycle2Explore - Op de fiets naar Rome (2.000 km)

individueel verzorgde fietskampeervakantie naar het graf van St. Petrus



Met het Pelgrimspaspoort op zak fietsen we naar de St. Pietersbasiliek in Vaticaanstad, waar we ons welverdiende Credential op gaan halen. De route voert over kleine landweggetjes en verkeersluwe wegen waar we kunnen genieten van de uitgestrekte akkers en de prachtige vergezichten richting Duitsland. Via de rivierdalen van de Roer en de Rijn, met de trotse Duitse burchten en de romantische vakwerkstadjes, trappen we over Heidelberg en Augsburg naar Utting aan de Ammersee. Van daaruit steken we door de indrukwekkende

Alpen, waar we met het nodige klimwerk de Buchener Höhe en de Reschenpas moeten bedwingen, naar Bolzano in Italië. We fietsen vervolgens over het fietspad langs de Adige door het glooiende Italiaanse heuvelland met de uitgestrekte wijngaarden en de rustieke Venetiaanse villa's naar de historische stad Trento. Daarna gaat het via Bardolino aan het Gardameer richting Verona, een van de belangrijkste kunststeden van Noord-Italië. We steken de Po-vlakte (met de nadruk op "vlakte") over en zetten via Ferrara koers naar Ravenna aan de Adriatische kust. Vanaf de stad, met acht vroegchristelijke bouwwerken op de werelderfgoed lijst van UNESCO, fietsen we door het dal van de Tiber naar de bekende bedevaartsplaats Assisië, om enkele dagen later af te stappen op het St. Pietersplein in...ROME !

Meer weten over deze pelgrimstocht naar Rome? Kijk op cycle2explore.nl

Cycle2Explore - Fietsen naar Praag (1.200 km)

individueel verzorgde fietskampeervakantie naar het graf van St. Vitus



Het uitzicht vanaf de Karelsbrug over torens en daken behoort ongetwijfeld tot een van de meest onvergetelijke stadspanorama's ter wereld. Vooral 's avonds wanneer het kasteel en de St. Vitus kathedraal stralen in een betoverende verlichting. Praag, de "Gouden Stad", "De stad van 100 torens", "De Parel aan de Moldau" of "Moeder" ja zelfs "Koningin der Steden". Ook voor fietsers blijft Praag lokken, maar dan als eindbestemming van een lange fietstocht. Zeker omdat er een

prachtige fietsroute langs bruisende rivieren, onneembare vestingen, nostalgische kuuroorden en sfeervolle oude steden gereden kan worden. Een prachtig traject, steeds weer anders, met altijd volop ruimte om je heen.

Meer weten over deze pelgrimstocht naar Praag? Kijk op cycle2explore.nl



Cycle2Explore - The Way of St. Andrews (2.200 km)

individueel verzorgde fietskampeervakantie naar St. Andrews Cathedral in Schotland



De route door Engeland voert door allerlei soorten landschappen: langs de kust en door het binnenland, door heidevelden en bossen, industriegebieden en havens, moerasland en rietland, steden met kathedralen, marktstadjes, lommerrijke landweggetjes, schilderachtige dorpjes en.....langs minstens 11 kastelen ! Tot de hoogtepunten behoren Harwich, de Angelsaksische begraafplaats van Sutton Hoo; Colchester, de oudst gedocumenteerde stad van Engeland; het golvende landschap en de vredige dorpjes in Norfolk & Suffolk; Norwich, met een

kathedraal, een kasteel en 365 pubs; de weidse uitzichten en het mysterieuze moeraslandschap; het heuvelland van de Yorkshire en Lincolnshire Wolds en de kathedraalstad Lincoln; Beverley met de Minster; de haven van Hull en de indrukwekkende 1½ kilometer lange hangbrug over de rivier de Humber; de Romeinse, Viking- en Middeleeuwse stad York; de opwindende rit over de steile hellingen van het North York Moors National Park; Durham met de kathedraal en het kasteel die beide op de Werelderfgoedlijst staan; Tyneside en Teesside, bakermat van de industriële revolutie; de vele gezellige badplaatsjes en de spectaculaire kusten; de glooiende kustvlakten van Northumberland met adembenemende panoramische uitzichten op zee.

Meer weten over deze pelgrimstocht naar St. Andrews? Kijk op cycle2explore.nl

Cycle2Explore - Cycling The Limes (2.100 km)

individueel verzorgde fietskampeervakantie naar de St Stefanus Basiliek in Boedapest



Aan het begin van onze jaartelling bestuurden de Romeinen een gigantisch wereldrijk, dat zich in een zeer wijde boog uitstreckte rond de Middellandse Zee. De Noordgrens van dit Romeinse Rijk, Limes geheten, liep vanaf de Noordzee door Midden-Nederland en volgde grotendeels de toenmalige loop van de rivieren Rijn, Main en Donau tot aan de Zwarte Zee. De Romeinse Limes is voor de ontwikkeling van Europa van

zeer grote betekenis geweest. Revolutionair is met name de ontwikkeling van de Romeinse bouwkunst door toepassing van nieuwe methoden met beton en gewelvbouw. Een architectuur waarvan de duurzame resten nog steeds 'n overweldigende indruk maken. Met de zon op het voorhoofd, de koele wind langs de armen, de geur van bomen en planten in de neus, het geluid van fluitende vogels in de oren en met de prachtige vergezichten op het netvlies fietsen we langs de bijna 2.000 jaar oude Limes. De route voert hoofdzakelijk door de rustige landelijke omgeving, waarbij bewust wereldsteden als Passau, Wenen en Győr worden aangedaan. Afwisselend peddelen we door groene weidegebieden, nauwe en bochtige dalen, langs brede uiterwaarden met natuurbossen, door wijn- en appelvelden, over weidse vlakten, langs onneembare vestingen, middeleeuwse binnensteden, weelderige barokke kerken en vele ooievaarsnesten. Na een adembenemende tocht over de Hongaarse puszta bereiken we de schitterende St. Stefanus Basiliek in.....BOEDAPEST !! Meer weten over deze pelgrimstocht naar Boedapest? Kijk op cycle2explore.nl

Cycle2Explore - De Groene Weg (1.500 km)

individueel verzorgde fietskampeervakantie naar Cathédrale de la Major in Marseille



De Groene Weg naar de Middellandse Zee is al voor velen de vervulling geworden van een reeds lang gekoesterde droom: op de fiets van huis naar de Méditerranée! Deze route is speciaal ontwikkeld voor mensen die houden van rust, ruimte en natuur; een groene fietsroute. Weidse vergezichten en boeiende landschappen zijn kenmerkend, maar ook cultuurhistorische elementen zijn onderweg nadrukkelijk aanwezig. Als je vanuit het kille noorden komt en het iedere dag wat lichter en warmer wordt, dan voel je jezelf - genietend van zon, lucht, licht en water- gelukkig op het strand van Saintes Maries de la Mer. Zon, lucht, licht en water; zijn dat de elementen die de Provence zo'n aantrekkelijk reisdoel maken? Die op kunstenaars en zoonaanbidders werken als een magneet? Die schilders als Van Gogh krankzinnig makende inspiratie schonken? Die, niet in geringe mate, fietsers doet besluiten: we gaan op de fiets naar ... MARSEILLE !!

Meer weten over deze pelgrimstocht naar Marseille? Kijk op cycle2explore.nl

Cycle2Explore - Specials

Fietskampeervakanties op klantspecificatie



Voor kleinere groepen, wielersclubs en vriendenteams organiseren wij fietskampeervakanties op klantspecificatie.

U kiest zelf de eindbestemming en de route er naartoe.

Wij zorgen dan voor de rest.

Ook deze fietskampeervakanties van Cycle2Explore zijn volledig verzorgd en inclusief Nederlandstalige reisbegeleiding.

Naast het bagagetransport zorgen wij dan o.a. ook voor:

- een grote gemeubileerde verwarmde groepstent met koelkast, magnetron en koffiemachine
- 2-persoons slaaptenten voor de deelnemers
- een aparte kokstent voor de bereiding van de maaltijden
- het gezamenlijk ontbijt en 3-gangen diner

De vertrekdatum, de lengte van de dagetappes, het aantal overnachtingen en het aantal rustdagen wordt volledig op uw persoonlijke voorkeur afgestemd. We vinden dit gewoon leuk om te doen !!

Meer weten over onze fietskampeervakanties op klantspecificatie? Kijk op cycle2explore.nl

Cycle2Explore - The Expedition (750 km)

Cycling for Charity | Bike & Barge van Gent naar Dijon



The Expedition is een éénmalig jaarlijks event met als doel geld te genereren voor de charity partner van Cycle2Explore. Hoe werkt dit? U neemt zelf deel aan The Expedition tegen gereduceerd tarief. Wel verwachten wij dat u per persoon een sponsorbijdrage van minimaal € 1.000,- meebrengt. Onze doelstelling: € 10.000 voor The Heart for Gambia Foundation !!

We fietsen in 12 à 15 etappes van 40 à 60 km van Gent (B) naar Dijon (F). Terwijl wij fietsen vaart het hotelschip met ons mee. Onderweg bezoeken we diverse pittoreske stadjes en doen we allerlei bijzondere activiteiten. In de late namiddag stappen we weer aan boord. Na een frisse douche hebben we voldoende tijd even het dorp in te lopen of een museum te bezoeken. Om 19.30 uur gaan we aan tafel voor het 3-gangen diner. Daarna vindt de briefing voor de volgende dag plaats en drinken we nog een karaffe wijn. Dan is het bedtijd. We slapen in een 2-persoons hut met twee stapelbedden, een wastafeltje, een douche en een toilet. Om 08.00 uur roept de scheepsbel ons voor het gezamenlijk fietsontbijt en onderwijl maken we zelf ons lunchpakket klaar. Om 09.00 uur stappen wij op de fiets voor de volgende etappe, terwijl de schipper zijn dieselmotor start om naar de volgende halte te varen. Even geen zin om te fietsen? Dan blijft u toch gewoon lekker aan boord. U vaart dan, zittend op de voorplecht van uw privé cruiseschip en onder het genot van een lekkere Latte Macchiato, samen met de schipper naar de volgende overnachtingsplaats.

Meer weten over dit bijzondere concept? Kijk op cycle2explore.nl

Cycle2Explore - Reisbegeleiding

Altijd tot uw dienst

Alle fietskampeervakanties van Cycle2Explore zijn volledig verzorgd en inclusief Nederlandstalige reisbegeleiding. Cycle2Explore verenigt hierbij de voordelen van alle denkbare vormen van reisbegeleiding in één nieuw concept:

De meereizend fietsbegeleider, kok en roadie

- bagagetransport van camping naar camping én
- een begeleider voor specifieke hulpverlening onderweg én
- een ervaren gids voor kunst en cultuur in de stad én
- een professionele kok voor een stevig fietsontbijt en een lekker 3-gangen diner én
- een stoere roadie die zorgdraagt voor de opbouw van het tentenkamp

Pech onderweg

- bezemwagen
- mecanicien
- gereedschap
- reservemateriaal

Medische hulp

- EHBO
- begeleiding naar lokale huisarts, tandarts of apotheek.
- intermediair bij gesprekken met ambulance, politie of ziekenhuis.
- hulp bij repatriëring

Service

- contactmomenten
- specifieke boodschappen
- opbouw van het tentenkamp

Gids

- stadswandelingen
- kasteelbezoek
- museumbezoek
- wijn-, bier-, of kaasproeverij

Vraagbaak

- altijd tot úw dienst.

Meer weten over onze bijzondere vorm van reisbegeleiding? Kijk op cycle2explore.nl